

## ***Jeugdmuziekdagen 2019***

Dit jaar vonden de jeugdmuziekdagen opnieuw plaats in het Koetshuis te Nunspeet van 10 t/m 12 mei. Voor veel deelnemers een bekende plek, omdat we daar twee jaar geleden ook geweest zijn. Op donderdag arriveerde iedereen en na het claimen van een kamer en het uitpakken van de tassen, begon al snel de eerste repetitie, die gevolgd zou worden door vele...Els en Lydia hadden weer erg leuke muziek uitgezocht. Veel deelnemers hadden hun instrument mee, zodat er ook instrumentaal gewerkt kon worden. De eerste dag sloten we af met een kampvuur; de voorraad marsmallows smolt letterlijk en figuurlijk voor onze ogen weg!

De tweede dag begonnen we traditiegetrouw met ochtendgymnastiek met 'een vleugje yoga'. Favoriet is elk jaar het spel waarbij iedereen in een kring om een geblinddoekte deelnemer staat. Op het teken van Maria of Pieta sluipt een deelnemer uit de kring muisstil achter degene in het midden. Of niet. Na verloop van tijd moet de geblinddoekte deelnemer raden hoeveel kinderen er achter hem of haar staan. Dat blijkt heel lastig te zijn! We sluiten de ochtendgymnastiek vaak af met een estafette-loop.

Ook deze dag had een vol repetitieprogramma, hoewel de middag gereserveerd was voor andere dingen dan zingen: alle deelnemers hebben een hagelwit T-shirt beplakt en beschilderd. Er zijn prachtige kunstwerken uit voortgekomen. Daarna was het tijd voor wat beweging: buiten hadden Maria en Pieta een hindernissenparcours uitgezet, dat werd afgesloten met een voetbalwedstrijd. 's Avonds stond er patat met een snack op het menu: succes verzekerd... We sloten de dag af met een spel, levend Cluedo, waarin de bijbelse plaatsnamen verwerkt waren. Natuurlijk was er ook weer een gezellig kampvuur, deze keer zonder marsmallows, maar met magische raadsels.

Zaterdag was een korte dag in Nunspeet: ochtendgymnastiek, ontbijt, repeteren en om half een vertrokken we naar Zwolle voor de generale en het concert. We werden in de Lutherse kerk in Zwolle warm welkom geheten, dat was erg leuk binnenkomen! De kinderen hebben daar een mooi concert gegeven en met elkaar hebben we een mooie vesper gevierd. Ter afsluiting kregen alle kinderen van Margo Jonker, de voorganger, een roos mee als bedankje. Het waren weer mooi dagen, waarbij we - zoals elk jaar totnutoe - weer enorm geboft hebben met het weer: het waren in meerdere opzichten weer stralende dagen!

Marijke Knot

### *Aanvulling redactie*

*Rondom het thema 'Steden in de Bijbel' was door de muzikale leiding veel leuke muziek uitgezocht. Zo klonk er muziek over bekende en totaal onbekende plaatsen: Jericho, Ninevé, Asdod, Askelon, Gath, Dagon, Gaza, Ekron, Babylon, Bethlehem, Nazareth, Efeze en natuurlijk Jeruzalem. Zo'n twintig kinderen hadden zich opgegeven, een groot gedeelte daarvan bespeelde een instrument, hetgeen goed hoorbaar werd tijdens de vesper en het voorprogramma in de Lutherse Kerk in Zwolle. De vesper werd geleid door de predikant van Zwolle, Ds. Margo Jonker. Het orgel werd bespeeld door Hans Jansen.*

*Veel dank ging weer uit naar de voorbereidingscommissie Maria en Pieta van Twist en de beide dirigenten Els Hermanides en Lydia Liefing.*